



Salsa Viva

een Latijns Amerikaanse 'vibe' in Deventer

**OVER
HIT**
Salsa Viva

Flor Viveros introduceerde in de jaren '90 het salsadansen in Deventer. Een van oorsprong Colombiaanse die met een Nederlandse man trouwde en door haar komt ook een stukje Zuid Amerika naar Deventer bracht. Een 'vibe' die goed aansloeg, want sinds de eerste Salsales in het Burgerweeshuis is Salsa Viva uitgegroeid tot een dansschool van internationale allure.

Nederland is plat, klein en lief

'Ik verhuisde van Cali, de Salsa-hoofdstad van Colombia, naar Deventer. Dat was in December 1990 en Nederland was wit. Ik wist niet wat me overkwam, ik had nog nooit sneeuw gezien. Ik vond het zo eng, ik dacht dat de hemel naar beneden kwam! Die winter heb ik het vreselijk koud gehad, zelfs zo erg dat ik op een gegeven moment dacht bij mezelf: Wat doe ik hier? Toen heb ik een knop omgezet in m'n hersenen en sindsdien heb ik nooit meer geklaagd. Ik vind dat je blij moet zijn met wat je hebt, òf andere keuzes moet maken in je leven. Ik ben heel gelukkig hier, ik woon in een van de mooiste landen ter wereld. Nederland is zo plat, klein en lief.'

Ik doe mijn ding en that's it

"Ik heb jarenlang in de biëb gewerkt. Het salsadansen deed ik ernaast. En natuurlijk voor mijn huishouden zorgen, ik heb twee kinderen en een man. En ik heb mijn eigen beautysalon. Ik ben inderdaad ook nog schoonheidsspecialiste. Ik heb het best druk en ben weinig thuis. Maar ik vind het leuk. Ik doe gewoon mijn ding en that's it. Werk, Salsa, huis, kinderen, man, salon. Van al die dingen is mijn man de moeilijkste", lacht ze.

Salsa Viva

Ik stond een keer op de Brink en het viel me op dat iedereen maar gewoon een beetje stond te staan en te drinken, er werd niet gedanst. Maar in een café, ik weet niet meer welke, stond Rene Bishop te zingen. Salsa! En er was een danseres bij. Met haar ben ik salsalessen gaan geven in het Burgerweeshuis. Salsa is mijn leven.



En onder Salsa versta ik: dansen op Salsamuziek. Merengue, Kizomba, Rueda, Bachata. Salsa is de saus en alle dansen passen erin. Je beweegt niet alleen je spieren, maar ook je hersenen. Het is echt heel gezond en het houdt je jong.



Als je kan lopen, kan je ook dansen

Nederland staat niet bepaald bekend om de soepele heupen... "Niet echt... maar het is te leren. Als je kan lopen, kun je ook dansen. Het enige is dat de muziek je moet aanspreken. Ik zie de mensen schoorvoetend binnenkomen en nieuwsgierig worden. Dat is toch mooi? Het gaat om het loslaten en aan het eind komt iedereen los. En er is veel plezier tijdens mijn lessen. Ze lachen mij uit om mijn Nederlands, en ik kan lachen om hun dansbewegingen. En dat is het allerbelangrijkste in het dansen: het plezier. Dat maakt het zo gezond, er wordt gelachen!"

Vernieuwing

Ik zoek steeds naar vernieuwing in mijn dansschool. Dat houdt het levend. Ik reis dus de hele wereld af om nieuwe dingen te leren, workshops te volgen en dansers te ontmoeten. Daardoor hebben we bij Salsa Viva ook vaak internationale docenten. We zijn enorm gegroeid, vandaar dat we ook vaak hebben moeten verhuizen sinds we bestaan. Maar nu hebben we een hele mooie dansschool aan de Van Calcarstraat. Met een eigen bar. Heel geschikt voor de danslessen, maar ook voor de Salsafeesten die we twee keer per maand geven, de eerste zaterdag en derde vrijdag van de maand. Iedereen mag komen, het is altijd druk en het publiek is heel gemengd met alle nationaliteiten.

Deventer mijn stad

"Ook in Nederland ben ik vaak op reis, ik bezoek veel andere steden. Maar daar ga ik op bezoek en in Deventer ben ik thuis. Dit is echt mijn stad. Ik loop hard langs de IJssel en dan zie ik de trein over de brug gaan en de boten op het water... Het is een plaatje! Ik ben gewoon gelukkig hier. Ik vind alles leuk, de Turkse pizza's, Mexicaans, Italiaans, Cubaans... Alle cafe's op de Brink, maar ook die op het Grote Kerkhof. Ja, ik vind het echt allemaal leuk. Maar uitgaan doe ik toch het meest in mijn eigen dansschool", lacht ze.

www.salsaviva.nl

auteur Katja Hogenes + fotografie Ilona Hendriks



hét Deventer tablet-tijdschrift
herfsteditie 2013

**OVER
UIT
deventer**

"Daar ga ik op bezoek en in Deventer ben ik thuis".